

## **Ik ben altijd hier bij jou**

Ik weet jij bent verstoten - Ik weet jij voelt je alleen  
Er is geen licht in jouw donkerheid. Het is of de wereld op jou leunt  
Maar al ben je ook nog zo eenzaam - moet je alleen onthouden  
Maakt niet uit hoe groot jouw zonde is  
Ik ben altijd hier bij jou

Als ik klop moet jij alleen maar open doen - Dat is alles wat ik je vraag  
Als jij mij in jouw hart zal toelaten, zal ik jouw last helpen dragen  
En als het voelt of ik te ver weg ben - moet jij alleen onthouden  
Maakt niet uit hoe ver je dwaalt kind  
Ik ben altijd hier bij jou

De omvang van mijn liefde heb ik reeds aan jou bewezen  
Met mijn lijden en mijn sterven in jouw plaats aan het kruis  
Onthoud ook mijn belofte dat mijn Geest bij jou zal blijven  
Tot ik terugkom op de wolken en jou veilig houd bij mij

Maar ga nu uit en werk voor mij - Draag het kruis in mijn naam  
Waar je ook al heen mag gaan - Ik ga overal samen  
En al is jouw weg soms moeilijk - moet jij altijd alleen onthouden  
Maakt niet uit hoe vaak je struikelt - Ik ben altijd hier bij jou  
Maakt niet uit hoe vaak je struikelt - Ik ben altijd hier bij jou  
Ik ben altijd hier bij jou  
Ik ben altijd hier bij jou

## Mijn eerste liefde

Precies zoals in de eerste dagen  
Weer alleen geloven zonder al die vragen  
Ik wil weer dicht bij Jezus zijn

Zoveel dagen gingen voorbij - kostbare tijd verbrand in vuur tot as  
Zoveel keren weer achterom gezien  
Naar het verleden dat zo makkelijk leek  
Naar hoe mijn leven vroeger was  
En elke keer maar weer de vragen:  
Is deze nieuwe weg ooit echt zinvol?  
Zo moeilijk als ik tegenstand kreeg  
Zoveel keren weer met God gestreden  
Ik wil zo graag opnieuw beginnen

Ik wil weer terug naar mijn eerste liefde  
Toen ik nog in geloof kon staan  
Ik wil weer leven zoals in de eerste dagen  
Zomaar alleen geloven zonder al die vragen  
Wil weer naar Jezus gaan  
Ik ga terug naar mijn eerste liefde  
Toen ik vertrouwde zonder vrees  
Ik wil weer geloven Hij houdt echt van mij  
En daarom dankbaar bij zijn voeten blijven  
Wil weer dicht bij Jezus zijn

Zoveel jaren liggen nog voor ons  
Een tijd van leven nog om Hem getrouw te dienen  
Zoveel mensen die de moed verloren  
Die het antwoord nog van ons moet horen  
Die het Licht nog moeten zien  
En al komen er zoveel vragen:  
Wat houdt de toekomst dan toch voor mij in?  
Hoe zal ik mijn koers bepalen?  
En zal ik ooit de eindstreep halen?  
Ga ik toch weer opnieuw beginnen

## Woorden

Hoe eenvoudig zijn de letters in de woorden van onze taal  
Hoe zinloos soms de inhoud die we uit onze woorden halen  
Hoe gering schatten we de woorden in de zinnen die we spreken  
Terwijl God alleen door Zijn woorden de schepping deed ontstaan

Woorden breken - woorden bouwen - brengen liefde maar ook haat  
Woorden geven - woorden nemen - want spijt komt altijd later  
Woorden goed met zout bestrooid maken gebroken mensen gezond  
Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

Hoe klein is het vonkje, dat 'n heel bos laten branden  
Hoe weinig is slechts een korreltje tegen het zand van de hele zee  
Hoe onbenullig het roertje dat een heel schip kan draaien  
Het is hoe Jezus slechts door woorden het hemelse zaad kon zaaien

Woorden schenken - woorden vullen - brengen vervloeking maar ook zegen  
Woorden ontdoen - woorden zaaien - een goed woord kan moed geven  
Woorden goed met zout bestrooid maken gebroken mensen gezond  
Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

Luister goed naar Gods woorden met jouw hart en door jouw geest  
En spreekt dan zelf het leven - jouw woorden kunnen genezen

Woorden breken - woorden bouwen - brengen liefde maar ook haat  
Woorden geven - woorden nemen - want spijt komt altijd later  
Woorden goed met zout bestrooid maken gebrokenen gezond  
Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

## Langs een stoffige weg

Om te zien waar de sporen lopen die in het verleden zijn uitgesleten  
Om te voelen waar beelden uit die tijd met oude beitels zijn uitgehakt  
Voor de warme gloed van vrede in het vuur van heel lang terug  
Voor de stilte van de vlakke z'n stilste sterrenlicht uur

Daarom neigt mijn ziel naar gisteren - naar 'n morgen zonder angst  
Daarom lopen mijn zwerversvoeten rustig de stoffige weg langs

Om te leren wat de wijsheid van vroeger mij kan leren  
Om te geven van eigen waarden en van de liefde van mijn Heer  
Voor het knusse gevoel als vrienden zachtjes jouw aan hart komen  
Voor de late nachtelijke verhalen van deze lang vergeten weg

Daarom zoek ik zo in gisteren 'n nieuwe morgen zonder angst  
Daarom trappelen mijn paard z'n hoeven rustig de stoffige weg langs

O, ik ken mijn God z'n vrede - waar de weg mij ook al leidt  
Want het kompas van Zijn liefde, geeft voor mijn de richting aan

Daarom verzwakt al mijn verdriet - Is mijn morgen zonder angst  
Want ik weet, Hij loopt hier naast mij, rustig de stoffige weg langs  
Ja, ik weet, Hij loopt hier naast mij ... veilig de stoffige weg langs

## Als de God van Josafat jouw pakt

Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde

Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde

Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde

Toen Josafat hoorde, dat de Edomieten kwamen, was hij echt heel bang

Maar hij vertrouwde de Here en liet het volk knielen in gebed met 'n lofgezag

Toen zei de profeet: Trek maar op - Edom is in jullie hand

Sta alleen maar en zie wat God gaat doen, want de Here is aan jullie kant

En als de God van Josafat jou grijpt

Kunt je de nederlaag niet vermijden

Want toen de God van Josafat hen greep

Bleef niet een van hen over

Ja, als de God van Josafat je grijpt

Kun je niet anders dan verliezen

Want toen de God van Josafat hen greep

Was daar mooi niets meer van hen over

Josafat en Juda liepen in een rij naar de woestijn, met de zangers voorop

Maar bij het Lofdal was het erg stil, want Edom had reeds verloren

Drie dagen lang hebben ze hard gewerkt om de schatten bij elkaar te krijgen

Juda heeft de lof van de Here bezongen en Josafat bleef in vrede

Als de God van Josafat jou aanneemt

Kun je niet anders dan winnen

Als de God van Josafat jou aanneemt

Zul je het einde van jouw schatten niet kennen

Als de God van Josafat jou aanneemt

Zullen jouw vijanden gaan beven

Als de God van Josafat jou aanneemt

Zul je voor altijd in vrede kunnen leven

## Houd vast aan jouw droom

Ieder mens heeft wel een droom, die gericht is op 'n doel – 'n levensideaal  
Naar een plaats waar je wilt zijn of iets wat je wilt doen  
Jouw hart z'n morgenster  
Maar als het leven eerst z'n eisen stelt, dag voor dag  
Worden dromen moeilijk om te halen  
Dan wordt de weg die jij wilt gaan – 'n spookbeeld in jouw hoofd  
'n schijnsel onbereikbaar ver

Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je gelooft  
Als je de goede richting houdt en alleen Zijn Woord vertrouwt  
Zul je zien, het wordt precies zo  
God geeft je een droom - laat je op arendsvleugels zweven  
Als je op Jezus kunt blijven wachten en blijft geloven in Zijn kracht  
Dan zal Hij jouw droom tot leven laten komen

Ieder van ons heeft tóch een plaats die God voor jou heeft bedoeld  
De weg die jij moet gaan  
Alleen iets wat jij moet doen of iets wat jij moet worden  
Jouw ware scheppingsdoel  
Maar als de wereld begint te draaien en zorgen jouw tijd verdoen  
Worden toekomstdromen van glans ontdaan  
Dan worden de dingen die je doet leeg en zinloos  
Laten ze je koud en doelloos voelen

Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je gelooft  
Als je de goede richting houdt en alleen zijn Woord vertrouwt  
Dan wordt alles precies zo  
God geeft je een droom - laat je op arendsvleugels zweven  
Als je op Jezus kunt blijven wachten en blijft geloven in Zijn kracht  
Dan zal hij jouw droom tot leven laten komen

Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je weet  
Als jij het doel blijft zien en God getrouw blijft dienen  
Zal Hij jouw droom nooit vergeten  
God geeft jou een droom - laat je op arendsvleugels zweven  
Als jij de ogen op Jezus houdt gericht en Zijn Geest blijft in jou  
Zul je jouw dromen kunnen laten leven  
Als jij de ogen op Jezus houdt gericht en Zijn Geest blijft in jou  
Zul je jouw dromen kunnen laten leven

## **Jezus z'n mensen**

Jezus z'n mensen willen iedere dag meer op Jezus lijken  
Jezus z'n mensen begrijpen de taal van het Koninkrijk  
Jezus z'n mensen dienen andere mensen zoals Jezus doet  
Want door zijn kruis heeft Jezus zijn mensen met Hem verzoend

Hij nodigt je uit samen met Hem  
Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom  
Kom zit aan bij het bruiloftsmaal  
Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

Jezus z'n mensen willen het zout en het licht voor de aarde zijn  
Jezus z'n mensen zijn de levende brieven die de wereld leest  
Jezus z'n mensen dragen andere mensen, want geloof is sterk  
Jezus z'n mensen begrijpen hoe een leven van liefde werkt

Hij nodigt je uit samen met Hem  
Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom  
Kom zit aan bij het bruiloftsmaal  
Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

Als je je alleen voelt - zullen Jezus z'n mensen je hart begrijpen  
Jij kunt met de vragen en harteleed - naar hen toe gaan  
Jezus z'n mensen zullen je troosten als je huilt  
Daar kun je het harteleed voor een kleed van lof omruilen

Hij nodigt je uit samen met Hem  
Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom  
Kom zit aan bij het bruiloftsmaal  
Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen  
Ja Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

## Helen in mijn lof

O donkerheid hier binnen - O zwart dat mij verzwelgt  
Ik ruik jou, dood - Ik proef jouw bittere wijn  
Loodzwaar hangen jouw boeien - Ik voel jouw martelpijn  
Hoe lang al waren mijn gebeden om jouw verstikking teniet te doen

Ongecontroleerd walgt mijn woede  
Onrecht brandt met vuur van bittere dorst  
Kwaad ontstoken - vereist vergelding  
Haat z'n vuisten beuken de wraak hier in mijn borst  
Here - Hoe kon U voor mij  
Die zó moeilijk kan vergeven - de kruisdood lijden?

O stilte-nacht van eenzaam - Verlangen: Mijn levensloop  
Ik leef jouw pijn - ik omarm mijn tekort  
Verdriet wordt mijn adem - zoals leed mijn hartslag wordt  
Hoe lang zullen mijn gedachten, mijn hart, nog aan jou vastzitten

Onbevangen looft mijn leven  
Vreugde bruist - met helende bruisende wijn  
Hoop herstelt - ik kies het leven  
Vrede schijnt weer - de donkere wolken zijn verdwenen  
Here - U heeft toch voor mij  
Die graag in lof wil leven - een plaats bereid.

Ja Here - Al raakt het ook nog zo woest  
Ik kan elke keer weer helen - in mijn lof

## **Je bent niet alleen**

Ik hoor jouw pijn in een holle lach  
Je vingers beven wanneer je iets aanraakt  
Het vuur brandt - je hart schrijnt  
Zoveel dingen die je zo nodig hebt

Ik weet dat in jouw donkerste uur  
Wanhoop jouw hart in steen kan veranderen  
Ik ben er altijd - ik woon in je  
Geloof alleen maar - je bent niet alleen

Ogen die huilen terwijl lippen glimlachen  
Achter het masker bent U bij ons om te dragen  
Ik zie jouw vraag zonder een antwoord:  
Jij reikt naar mij uit - maar het lijkt alsof Ik er niet ben

Ik weet dat in jouw donkerste uur  
Wanhoop jouw hart in steen kan veranderen  
Ik ben er altijd - ik woon in je  
Geloof alleen maar - je bent niet alleen

Mijn kind Ik weet dat jij verlangend bent  
Voor mij om je te omarmen als mijn eigene  
Ik zeg je nu : Ik hou echt van jou  
Geloof alleen maar - je bent niet alleen  
Ik gaf mijn leven opdat je van Mij kan zijn  
Geloof alleen maar - je bent niet alleen

## Rietkind

Uit een mandje tussen het riet naar een heerser z'n paleis  
Stapt de koningszoon - de moordenaar, achter schapen in het zand  
Uit de vlammen van een braambos het bevel dat duidelijk aangeeft  
Jij moet terug gaan naar mijn kinderen. Leid mijn volk uit dit land  
Was dit hem reeds of zou er ooit 'n grotere leider komen  
Als het rietkind met de moeizame stem  
Degene die het volk zou meenemen achter hem aan  
'n Man die God heeft geboden om Zijn eigen volk te leiden  
En uit de wanhoop van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

Uit de straf van Gods tekenen - met Vuur en Wolk als kracht  
Trekt het volk uit zware verdrukking door de zee op het droge  
Zingend, dansend de woestijn in - naar waar melk en honing wachten  
De Wet in steen vereeuwigd draagt het woord uit Gods mond  
Was dit hem reeds of zou er ooit 'n grotere leider komen  
Als het Rietkind met de moeizame stem  
Degene die het volk zou meenemen achter hem aan  
'n Man die God heeft geboden om Zijn eigen volk te leiden  
En uit de wanhoop van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

Veertig jaren in de woestijn hebben weinigen begrepen  
Dat alleen zij die blijven geloven in God door de Jordaan zouden gaan

Ja, daar zou voorwaar een groter iemand als Mozes eendaags komen  
Het Jezuskind uit Bethlehem. Die Ene, de hele wereld buigt voor Hem  
Gods Zoon, die Hij geofferd heeft om voor zijn eigen volk te lijden  
En uit de zonde van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

Ja de grotere Een als Mozes is waarlijk toen gekomen  
De Man aan het kruishout uit Nazareth  
Degene die de wereld meeneemt achter Hem aan  
Gods Zoon, die Hij geofferd heeft om ons van zonde te bevrijden  
En ieder door zijn (eigen) Jordaan naar Kanaän toe te leiden

## Aan de andere kant

Nog 'n moeder staart verloren - er is niets meer om te eten  
Als het kind op haar rug van honger huilt  
Vroeg al staat een man te bedelen in de straat  
Nog 'n leven voor een aalmoes te verruilen

Nog 'n voetbalteam wordt ergens voor een miljard verkocht  
Fortuinen worden in Hollywood betaald  
Ontelbare miljoenen om een mobiele telefoon op de markt te brengen  
En de kinderen uit de krottenwijk hebben niets

Maar - aan de andere kant is Jezus juist voor deze pijn gekomen  
Om de wereld van het onrecht te bevrijden  
Aan de andere kant van zonde, verdriet, leed en pijn  
Is Gods Zoon hier tussen ons komen wonen

Nu na zoveel jaren - steeds de vragen in mijn hoofd  
Nog 'n dag van geloven zonder zien gaat voorbij  
Steeds de noodkreet uit de donkerheid van de wereld om me heen  
Wanneer zijn wij dan op een dag bevrijd?

Nog een gokprijs wordt ergens op de TV uitgeloot  
Fortuinen alleen om in een recordboek te komen  
Ontelbare miljoenen voor 'n kuur tegen overgewicht  
Maar de kinderen uit de krottenwijk blijven niets bezitten

Aan de andere kant van zonde, verdriet, leed en pijn  
Is Gods Zoon hier tussen ons komen wonen

## Psalm 28

\* Leon Smit

Ik roep tot U Heer mijn Rots  
Moet toch niet doof zijn voor mij  
Hoor mijn smeekbede als ik U vraag om hulp  
Mijn handen uitgestrekt in gebed tot Uw troon

U komt toe alle lof alle eer  
Want U heeft mijn smeekstem gehoord  
U komt toe alle lof alle eer  
Want U heeft mijn smeekstem gehoord

U heeft mij niet laten verslaan  
U heeft mij niet laten vergaan

U bent mijn sterkte mijn bescherming  
'n Veilig Vesting op wie ik vertrouw  
U bent mijn sterkte mijn bescherming  
'n Veilig Vesting op wie ik vertrouw  
U zorgt altijd voor mij  
Ja, U zorgt altijd voor mij

Red Uw volk Heer, dat van U is  
Wees onze Herder en zegen ons  
Red Uw volk Heer, dat van U is  
Wees onze Herder en zegen ons  
En zorg ook altijd voor ons - zorg ook altijd voor ons

U bent mijn sterkte mijn bescherming  
Een Veilig Vesting op wie ik vertrouw  
U bent mijn sterkte mijn bescherming  
Een Veilig Vesting op wie ik vertrouw

En u zorgt altijd voor ons  
U zorgt altijd voor mij  
U zorgt altijd voor mij

## Man van Ur

Duidelijk was het woord dat God bevelen had - een bevel om uit te trekken uit Ur  
Om alles daar te laten en toen je opstond  
Hoe kon je weten waar je heen moest gaan  
Je hebt jouw rijkdom en je stand geruild voor tenten in het zand  
In een land met vreemde wegen

Kon je dan door het geloof zien, dat God zou doen wat Hij beloofd heeft  
Dat Hij door jaren heen je zou leiden en leren en je zelf het land zou geven  
Zoals de sterren aan de hemel en zoals het zand van de zee  
Zo heeft God door jou aan ons Zijn heilsverbond gegeven

Duidelijk was het woord dat God heeft gegeven - een beloofd nageslacht – ‘n kind  
Degene die jou zou volgen en toen hij er was  
Hoe kon je weten waar hij heen moest gaan  
Zijn eigen brandhout moest hij dragen toen God zijn leven van je vroeg  
Op jouw altaar van geloof

Kon jij dan door het geloof hebben geweten dat God daar in ‘n ram zou voorzien  
Dat Hij jouw nageslacht zou zegenen en bouwen  
Door jouw zoon met jou als hoofd  
Zoals de sterren aan de hemel en zoals het zand van de zee  
Zo heeft God door jou aan ons Zijn heilsverbond gegeven

Vreugde was het woord dat God gebracht heeft - de belofte in de kribbe, ‘n Kind  
Degene die zou verlossen en toen Hij opgegroeid was  
Hoe konden wij weten waar hij heen moest gaan  
Zijn eigen kruis moest Hij dragen toen God zijn leven van Hem vroeg  
Om de losprijs te betalen

Kon jij dan door het geloof voorspellen, dat God ‘n Lam daarvoor zou voorzien  
Dat Hij zou toestaan dat zijn Zoon zou sterven om de overwinning te behalen  
We zijn de sterren aan de hemel - je bent het zand van de zee  
Door jou heeft God ons in Hem Zijn heilsverbond gegeven

We zijn de sterren aan de hemel - jij bent het zand van de zee  
Door jou heeft God Zijn kinderschaar Zijn heilsverbond gegeven

## **In waarheid en in geest**

Eer aan God in de hoogste hemelen  
Eer aan de Koning de Schepper-Heer  
Eloim - ook onze Abba Vader  
Liefde die eeuwig over ons regeert

Looft nu de Heer, o, al wat leeft  
Hij die is - en die was - en die weer zal komen  
Kniel voor Hem en aanbid de Heer  
In waarheid en in geest

Eer Immanuel onze Verlosser  
Jezus het Woord dat naar ons toekwam  
Lam van God - ook ons Kruishout-offer  
Hij komt weer met Zijn loon bij zich

Looft nu de Heer, o, al wat leeft  
Hij die is - en die was - en die weer zal komen  
Kniel voor Hem en aanbid de Heer  
In waarheid en in geest

Eer de Geest die ons leidt in waarheid  
Trooster, die altijd bij ons zal blijven  
Stem die vrede in harten fluistert  
Adem van liefde hier binnen in mij

Looft nu de Heer, o, al wat leeft  
Hij die is - en die was - en die weer zal komen  
Kniel voor Hem en aanbid de Heer  
In waarheid en in geest

## Wandelen in geloof

Hij was maar een gewone man  
Sprekend met gewone mensen  
Over een buitengewone God boven in de hemel  
Hij sprak over een gewone man  
Die kwam om te leven onder gewone mensen  
Buitengewone dingen verrichtend door de liefde van zijn Vader

Hij liep door het geloof en niet door aanschouwen  
Hij leerde lief te hebben en te wandelen in het licht  
Het Woord verspreidende door het land  
Vasthoudend in geloof - aan 's Vaders hand

Hij riep gewone mannen  
Allen levende hun gewone levens  
Tot een buitengewoon leven in Vaders genade  
Volgende een gewone Man  
Lopende in Zijn gewone voetsporen  
Naar een buitengewone prachtige hemelse plaats

Wandelen in het geloof en niet door aanschouwen  
Leren om lief te hebben en te wandelen in het licht  
Het Woord verspreidend door het land  
Vasthoudend in geloof - aan 's Vaders hand